

ΜΕΡΟΣ Β

ΣΝΙΧΟΒΟ

Η σπίθα που
λαμπάδιασε
την εξέγερση στη
Δυτική Μακεδονία

Από την Απελευθέρωση των Γρεβενών.
Φωτογραφικό λεύκωμα του Βαγγέλη
Νικόπουλου «Γρεβενά 1895-1975
Ογδόντα Χρόνια Φωτογραφίες»



Hαφορμή δόθηκε στα μέσα του κρύου Γενάρη του 1943, όταν δύο χωροφύλακες από την Υποδιοίκηση Πολυνερίου συγκέντρωσαν στο χωριό Μέγαρο 20 πρόβατα, κότες και αιγά με εντολή να τα παραδώσουν στους Ιταλούς στα Γρεβενά.¹ Αυτό όμως που κατόρθωσαν ήταν να προκαλέσουν την επέμβαση μιας ομάδας που έδρευε στις κοντινές Κυδωνιές (παλαιά ονομασία: Βαντσικό). Οι χωροφύλακες εκδιώχθηκαν και τα κατασχεμένα αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Οι Κυδωνιές Γρεβενών είναι ένας μικρός ορεινός οικισμός χτισμένος σε υψόμετρο 900 μέτρων περιτριγυρισμένος από δάσος βελανιδιών. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα ΒΔ της πόλης των Γρεβενών, στα όρια με την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης. Στο απομονωμένο αυτό χωριό, από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 1942 ακόμη, είχε οργανωθεί ένας από τους πρώτους πυρίνες, την διοίκηση του οποίου σύντομα ανέλαβε ο Δ. Τασιανόπουλος.² Στις αρχές Δεκεμβρίου του '43, με εντολή της Επαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Γρεβενών, ο πυρίνας αυτός μετατράπηκε στην πρώτη ένοπλη αντάρτικη ομάδα του ΕΛΑΣ, η οποία στις αρχές του νέου χρόνου αριθμούσε πάνω από είκοσι αντάρτες και στελεχωνόταν από έμπειρους αξιωματικούς, όπως ο Ανθλ/γός Ν. Θεοχαρόπουλος και ο Υπλ/γός Δ. Κυρατζόπουλος.³ Η ομάδα έμεινε στην ιστορία ως «ομάδα των Γρεβενών» ή «ομάδα των Αξιωματικών». Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Τη νύχτα της 18/19 Ιανουαρίου, το αντάρτικο τμήμα κατέλαβε εύκολα τον Σταθμό Χωροφύλακής στο Πολυνέρι.⁴ Ο αφοπλισμός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη στάση μεγάλου μέρους των ανδρών της Χωροφύλακής απέναντι στο αντάρτικό. Άλλα θα ήταν καλύτερα να παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο γεγονός όπως μας το περιγράφει ο εκ των πρωταγωνιστών αντάρτης Ανδρέας Τσιάτας στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από την Αντίσταση 1941-1944»: «Ήταν περασμένη η ώρα, 11 με 12 όταν φτάσαμε στο Πολυνέρι. Ο σύνδεσμος Καραγιάννης μάς υπέδειξε το σπίτι όπου στεγαζόταν ο Υποδιοίκηση Χωροφύλακής. Κυκλώσαμε το σπίτι και ο Σκοτίδας φορώντας στολή αξιωματικού είπε: "Ελληνες Αντάρτες!" στους δύο χωροφύλακες που ήταν γύρω από τη θερμάστρα και ζεστάινονταν. Οι άλλοι κοιφούνταν. Κανείς από τους χωροφύλακες δεν πρόβαλε αντίσταση. Σπκώθηκαν και ένας ένας παρέδωσαν



Τον Γενάρη του 43 η «ομάδα των Γρεβενών» του ΕΛΑΣ αφοπλίζει τον Σταθμό Χωροφύλακής στο Πολυνέρι. Η εξέγερση αρχίζει...

τα όπλα καθώς αιφνιδιάστηκαν πάνω στον ύπνο τους. Αφού έγινε ο αφοπλισμός τους, τις πρωνές ώρες πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των κατοίκων. Τους μίλησαν ο Σκοτίδας με τον Τασιανόπουλο και τους εξέθεσαν τους σκοπούς του ΕΑΜ. Ο Υποδιοίκητης βρισκόταν σε ένα κοντινό χωριό, το Πανόραμα (Σιαργκαναίοι). Με φώναξε ο Σκοτίδας, με άλλους δύο αντάρτες, τον Μήτσο Μπαρμπαλέην και τον Κώστα Κωτούλα, και μου ανέθεσε να τον βρω και να τον αφοπλίσω. Πήρα και έναν οδηγό και πήγαμε στο χωριό. Ο οδηγός μάς υπέδειξε το σπίτι. Ήταν πρωνές ώρες, το χιόνι αρκετό και το κρύο τσουχτερό. Όλα αυτά δεν μας τρόμαζαν, γιατί είχαμε πίστη στον αγώνα που κάναμε και όλα τα αιφνιδιάζαμε. Εγώ με τον Μήτσο Μπαρμπαλέη μπήκαμε μέσα, ο Κώστας Κωτού



λας φύλαγε σε ένα παράθυρο. Ο Υποδιοικητής Υπομοίραρχος Γιάννης Καλαφάτης ήταν στο κρεβάτι. Του είπαμε ποιοι είμαστε και ποιος ο σκοπός μας. Του πήρα την εξάρτυση και το περίστροφο που τα είχε σε μια καρέκλα. Του είπα να ντυθεί γρήγορα και να μας ακολουθήσει στο Πολυνέρι, χωρίς καμία αντίσταση σπκώθηκε, ντύθηκε και φύγαμε. Τον παρέδωσα στην Διοίκηση της ομάδας και μάλιστα πρόλαβε και άκουσε και τις ομιλίες του Σκοτίδα και του Τασιανόπουλου στη συγκέντρωση.

Το επόμενο διήμερο και με συμπληρωμένη τη διοίκηση, το αποφασισμένο τμήμα⁵ ξεκίνησε και επίσημα περιοδεία καθ' άπασα την περιφέρεια. Η εξόρμηση αυτή γρήγορα πήρε διαστάσεις εξέγερσης με σημαντικότερους

σταθμούς, στις 26 Ιανουαρίου, όπου είχαμε τον αφοπλισμό της φρουράς της γέφυρας της Γιάνκοβας (Αλιάκμονα) και τη θριαμβευτική είσοδο στη Σιάτιστα, στις 29, που συνοδεύτηκε με την κατάλυση της Αστυνομικής Διοίκησης. Αρχές Φεβρουαρίου, το τμήμα «όργωσε» τα Βέντζια⁶ και την 7η του μήνα οι αντάρτες μπήκαν στο χωριό Γριά⁷ στα Χάσια, όπου ενώθηκαν με την τοπική ομάδα των Χασίων.⁸

Ολόκληρη η επαρχία ήταν «ξεσπωμένη». Οι Ιταλοί συνειδητοποίησαν ότι πλέον έπρεπε να παρέμβουν δυναμικά. Πρώτος στόχος ορίστηκε το Σνίκοβο.⁹ Ένα μικρό χωριό, 20 χιλιόμετρα νότια των Γρεβενών, με πολύ δραστήρια όμως ΕΑΜΙκή οργάνωση. Ήταν το ίδιο βράδυ, στις 23.00, ξεκίνησε από τα Γρεβενά ο 2ος λόχος του I/13

Η ομάδα «Αστραπή» του ΕΛΑΣ που δημιουργήθηκε μετά τη μάχη στο Σνίκοβο.

Από το βιβλίο του Δ. Κυρατζόπουλου «Δυτική Μακεδονία - Η Επεύθερη Ελλάδα της κατοχής»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ





τάγματος, ενισχυμένος με μία διμοιρία πολυβόλων.¹⁰ Επικεφαλής τέθηκε ο Υπλ/γος Pisi Paride και με τη συνοδεία του διαβόπου Δ. Ευαγγελόπουλου¹¹ έσπευσε να τιμωρίσει το υποψιασμένο χωριό¹². Οι πληροφορίες τους μιλούσαν για τη δράση μιας «omada comunista» και ο Ευαγγελόπουλος ήταν εφοδιασμένος με λίστα ονομάτων πρωτοστατούντων ΕΑΜιτών. Στις 5 το πρωί, της 8ης Φεβρουαρίου, το χωριό ήταν περικυκλωμένο.

Το ίδιο πρωινό, όμως, και το αντάρτικο τμήμα βρισκόταν στο κοντινό χωριό Μελίσσι. Ο χειμώνας έδειχνε τα δόντια του εκείνες τις μέρες, με ομίχλη και 30 πόντους μαλακό φρέσκο χιόνι να σκεπάζουν τα πάντα. Οι αντάρτες ετοιμάζονταν κεφάλοι να συνεχίσουν την πορεία τους. Η ώρα ήταν 11 ώρας ένας αναψοκοκκινισμένος σύνδεσμος από το Σνίχοβο έφερε το μαντάτο: Οι Ιταλοί μπήκαν αξημέρωτα στο χωριό. Με πρόσχημα την έρευνα για κρυμμένα όπλα ψάχνουν όλα τα σπίτια και αρπάζουν τα τρόφιμα. Ανοίγουν ώς και τα βαρέλια με το κρασί. Κάποια «προγραμμένα» σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά, και συγκεκριμένα τα σπίτια των Αναστασίου Θεοδωρόπουλου, Δημήτρη Πηγατσιώτη, Ευάγγελου Μότσιου, Γιάννη Αρμπαρά και Δημήτρη Φοιλιώτη ενώ όποιος διαμαρτυρόταν δερνόταν αλύπτικα.

Σημαίνει συναγερμός. Σύνδεσμοι ξεκινούν να ειδοποιήσουν τις Δεκαρχίες από τα κοντινότερα χωριά, ενώ σύντομα νέοι σύνδεσμοι έρχονται με φρέσκες πληροφορίες. Οι Ιταλοί φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν τη διαδρομή Σνίχοβο - ημιονικός παραποτάμιος δρόμος - γέφυρα Βενέτικου - Γρεβενά. Το αντάρτικο τμήμα αριθμεί σαράντα μόνιμους αντάρτες με τρία πολυβόλα. Η απόσταση που έχουν να διανύσουν είναι μεγαλύτερη από αυτήν των Ιταλών. Σκεδόν τρέχουν βουλιάζοντας στο χιόνι. Ευτυχώς η ομίχλη διαλύεται. Πλησιάζοντας στο Ελευθεροχώρι περνούν ένα στένωμα που βγάζει σε ένα πλάτωμα¹³. Το μέρος αυτό περιβάλλεται από τα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά από απότομους λόφους ενώ στον Βορρά τρέχει ο φρουσκωμένος Βενέτικος. Λαχανισμένοι αλλά νικητές στον άτυπο αυτόν αγώνα δρόμου οι αντάρτες στέκονται να πάρουν μια ανάσα. Σύντομα φτάνουν και καμιά τριανταπενταριά άνδρες από τις Δεκαρχίες των κοντινών χωριών Φιλί, Μελίσσι και Σνίχοβο. Όλη η δύναμη χωρίζεται σε ομάδες και παίρνει θέσεις.

Η πρώτη ομάδα με επικεφαλής τον Ν. Θεοχαρόπουλο και ένα πολυβόλο, που το χειριζόταν ο Β. Νταλιάνης, έπιασε το κεντρικό σημείο απέ-



**Με το κόκκινο
αστέρι
σημειώνεται
η τοποθεσία
«Γούβες»
όπου διεξήχθη
η «μάχη
του Σνίχοβου»**

Στις 8/2/43 οι Ιταλοί μπαίνουν στο Σνίχοβο, κάνουν πιλάτσικο, καίνε σπίτια αριστερών, κακοποιούν τους κατοίκους. Σημαίνει συναγερμός.

ναντί από την έξοδο της στενωπού. Η δεύτερη ομάδα υπό τον Φίλο Γ., με το δεύτερο πολυβόλο, έλαβε θέση δεξιά της πρώτης. Η τρίτη ομάδα με επικεφαλής τον δάσκαλο Ν. Αραιοβηματά, με το τελευταίο πολυβόλο και πολυβολπή τον Γ. Κατσανίδη, τάχθηκε στα αριστερά. Εξι αντάρτες τάχθηκαν κάθετα στη δεξιά ομάδα δίνοντας στη συνολική διάταξη το σχήμα «Γ». Επικεφαλής της ομάδας αυτής τέθηκε ο Δ. Κυρατζόπουλος, ο οποίος και ορίστηκε να διευθύνει όλη την επιχείρηση. Είκοσι άνδρες από τις Δεκαρχίες, υπό τον Μ. Τασιανόπουλο, παίρνουν θέση ώστε να πλευροκοπήσουν και να χτυπήσουν την ιταλική φάλαγγα από τα νότια. Τέλος, μία Δεκαρχία, υπό τον Δ. Πηγατσιώτη, έλαβε θέσεις πάνω από τη γέφυρα του Βενέτικου για να εμποδίσει να φτάσουν ιταλικές ενισχύσεις από τα Γρεβενά.

Οι Ιταλοί, αφού φόρτωσαν τη λεία τους σε υποζύγια, ξεκίνησαν στις 12.00 να επιστρέψουν στα Γρεβενά. Στις 14.00 πλησιάζουν στη Γούβα.

Τραγουδούν και αστειεύονται¹⁴ και ανύποπτοι μπαίνουν στον κλοιό. Με έναν πυροβολισμό δίνε-



ται το σύνθημα έναρξης της μάχης και αμέσως μια βροχή από σφαίρες «λούζει» την κεφαλή της φάλαγγας. Ο Pisí καβάλα στο άλογό του παροτρύνει τους στρατιώτες του να πολεμήσουν. Η πρώτη ριπή πολυβόλου των βρίσκει στο γόνατο, η δεύτερη στο πλευρό και η τρίτη του δίνει τη χαριστική βολή στο κεφάλι. Μετά το αρχικό ξάφνιασμα η μάχη γενικεύεται. Οι Ιταλοί προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο προς τα Γρεβενά, αλλά αποκρούονται από την ομάδα του Σκοτίδα και καθηλώνονται. Ανασυντάσσονται και ένα τμήμα τους προσπαθεί να υπερφαλαγγίσει, από τη μεριά του Βενέτικου, τις αντάρτικες θέσεις. Άλλα η ομάδα Τασιανόπουλου τους σταματά.

Η μάχη θα διαρκέσει πάνω από δύο ώρες. Εν τω μεταξύ οι πυροβολισμοί ακούστηκαν μέχρι τα Γρεβενά. Στις 14.15 ο Marradi¹⁵ παίρνει τους έτερους δύο λόχους¹⁶, μία διμοιρία πολυβόλων και δύο πυροβόλα των 65/17 και σπεύδει να επέμβει. Επιβιβάζει σε αυτοκίνητα ένα τμήμα «προπομπό» που όταν φτάνει στη γέφυρα του Βενέτικου δέχεται, από τα απέναντι υψώματα, τα πυρά της ομάδας Πηγατσιώτη και καθηλώνεται. Αναγκάζονται να περιμένουν να φτάσει η κύρια δύναμη και κυρίως ένα πυροβόλο για να εξανιγκάσει την «απόφραξη». Βλέποντας το υπόλοιπο ιταλικό τάγμα να πλησιάζει οι αντάρτες καταλαβαίνουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Η

Αναδυτική διάταξη των αντιραχόμενων δυνάμεων στο Σνίχοβο



Ο «πρωταντάρτης»
του ΕΛΑΣ Ανδρέας
Τσιάτας, εκ των
πρωταγωνιστών
στο Πολυνέρι
και το Σνίχοβο».
Φωτ. οικογενειακό
αρχείο Νίκου Τσιάτα

δύναμη πυρός των Ιταλών είναι συντριπτική και κάθε αντίσταση μάταιη. Έχουν όμως κερδίσει πολύτιμο χρόνο. Σύνδεσμοι έχουν ήδη ενημερώσει τον Κυρατζόπουλο, που για να μην εγκλωβιστεί διατάσσει την απεμπλοκή όλων των ομάδων και τη διαφυγή τους στη θέση Βίγλα. Ετσι ο Marradi φτάνει στη Γούβα στις 17.15 όπου το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μετρήσει τις ιταλικές απώλειες. Αυτές τελικά ανέρχονται σε έναν αξιωματικό και δέκα στρατιώτες νεκρούς και 12 τραυματίες¹⁷. Από τη μεριά των ανταρτών, πάνω στη σύμπτυξη, σκοτώθηκε ο αντάρτης Φίλιππος Κοσκερίδης και τραυματίστηκε ο Δημήτρης Γκαρανάτσιος.

Οι Ιταλοί επέστρεψαν νύχτα στα Γρεβενά. Την επομένη εκτέλεσαν για αντίποινα οκτώ κρατούμενους των Φυλακών¹⁸. Εντελώς αντίθετα τα συναισθήματα στην πλευρά των ανταρτών. Στο χωριό Αιμιλιανός γίνεται πανηγυρική συγκέντρωση, ενδεικτική του κλίματος ικανοποίησης που επικρατεί.

Το αποτέλεσμα της πρώτης σύγκρουσης στη Δυτική Μακεδονία τούς γέμισε με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Δεκάδες νέοι τρέχουν να καταταγούν. Το τμήμα μεγαλώνει και κωρίζεται σε 3 ομάδες. Την Αστραπή (Κυρατζόπουλος), τη Βροντή (Θεοχαρόπουλος) και τον Κεραυνό (Αραιοβηματάς). Αποφασίστηκε τη διοίκηση όλων των τμημάτων του ΕΛΑΣ Γρεβενών να την αναλάβει ο Κυρατζόπουλος, με βοηθό τον Θεοχαρόπουλο και τη διοίκηση των ομάδων Βοϊού ο ανθλ/γός Χοτούρας Αριστοτέλης (Αρριανός).

Στα τέλη του Φλεβάρη του 1943, ολόκληρη η περιοχή από τα Χάσια ώς τον ορεινό όγκο της βόρειας Πίνδου, μέχρι τα σύνορα της Αλβανίας, βρισκόταν επί ποδός πολέμου με ελεύθερες τη Σιάτιστα, τη Νεάπολη και το Τσοτύλι, ενώ όλα τα χωριά είχαν συγκροτημένες ένοπλες ομάδες. Νέα τμήματα ξεποδούν, όπως αυτό του ανθλ/γού Γκανάτσιου (Χείμαρρος), των ανθλ/γών Παπαδόπουλου Ηρακλή (Νικηφόρου) - Τόλη Χρήστου (Προμηθέα) στα ορεινά, δυτικά της πόλης των Γρεβενών. Στα Βέντζια το τμήμα του Ζυγούρα (Παλαιολόγου) έφτασε τους 25 άνδρες. Άλλα και στο Σινιάτσικο έχουμε τους Κατσόγιαννο και Ρόσι Αλέκο (Υψηλάντη) με τους Σιατιστινούς. Επίσης το τμήμα 18 ανδρών του υπομοίραρχου Βενετσανόπουλου Θωμά. Και στη Βλάστη το τμήμα του ανθλ/γού Μίχου Θεοδωρίδη.

Τέλος, στην Καστοριά κινούνται οι ομάδες με τους Γιαννούλη Γιώργο, Κιουρτσιδάκη, Κουλούρη και Πατσιούρα καθώς και του Μπασκάκη στην περιοχή του Νεστορίου.

Αποτέλεσμα της μάχης: οι Ιταλοί κλείστηκαν στις πόλεις της Καστοριάς και των Γρεβενών. Τρομοκρατημένοι από τη δράση των ανταρτών και την απροκάλυπτη εχθρότητα του πληθυσμού παρακολουθούν αποσβολωμένοι τις εξελίξεις. Οι επικοινωνίες Καλαμπάκας - Γρεβενών, Καστοριάς - Κοζάνης μέσω Νεάπολης - Σιάτιστας και μέσω Αργους Ορεστικού - Νεάπολης



είχαν διακοπεί. Η ύπαιθρος ήταν υπό τον έλεγχο και την κατοχή των ανταρτών. Μόνο η Καστοριά επικοινωνούσε με την Κορυτσά. Μετά το Σνίχοβ θα ακολουθήσει ο περίφανη νίκη στη Μερίτσα¹⁹ και τον Μάρτιο θα έρθει ο θρίαμβος στον Φαρδύκαμπο, γεγονότα που έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία της Ελεύθερης Ελλάδας στη διάρκεια της κατοχής.

1. Δρόσος: Φαρδύκαμπος, σελ. 67.
2. Δημήτρης Τασιανόπουλος.
3. Εφεδροί Αξιωματικοί ψηφίενται στις μάχες στην Αλβανία, αλλά και άτομα που είχαν την εκτίμηση της κοινωνίας. Προσήλθαν στην ομάδα φορώντας τη στολή με τα διακριτικά του βαθμού τους.
4. Μάλιστα στους αντάρτες προσχώρησε με προθυμία ο Κρητικός χωροφύλακας Ζαχαράκης.
5. Οπως συνθιζόταν στον ΕΛΑΣ, την τριμελή διοίκηση του τμήματος ανέλαβε ως καπετάνιος ο Δ. Τασιανόπουλος, στρατιωτικός ο Δ. Κυρατζόπουλος (Φωτεινός), με υποδιοικητή στρατιωτικό τον Ν. Θεοχαρόπουλο (Σκοτίδας) και πολιτικός ο Φίλος Γάμα. Επρόκειτο για τον Θωμά Ιωαννίδη, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα γνωστή για τις απόλυτες απόψεις και τα υπερβολικά ξεπάσματα.
6. Δημιουργείται η τοπική ομάδα του ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον δάσκαλο Ζυγούρα (Παλαιολόγο).
7. Η σημερινή ονομασία του χωριού είναι Ανοιξη.

**Αξιωματικοί
του Στρατηγείου
του ΕΛΑΣ Δυτικής
Μακεδονίας.**

**Από τα
αριστερά: Ηλίας
Παπαδημητρίου
(Λιάκος), Νίκος
Θεοχαρόπουλος
(Σκοτίδας),**
**Μήτσος
Κυρατζόπουλος
(Φωτεινός),**
**Αριστοτέλης
Χοτούρας
(Αρριανός)
και Νίκος
Παπαστεργίου
(Φουρκιώτης).**
**Από το βιβλίο
του Ζαχ. Δρόσου
«Φαρδύκαμπος»**

8. Η ομάδα Χασίων (τουλάχιστον όσον αφορά τη μακεδονική πλευρά των Χασίων) μαζί με την ομάδα Γρεβενών (Τασιανόπουλου) ήταν από τις πρώτες αντάρτικες ομάδες που οργανώνονται από το φθινόπωρο του 1942. Επικεφαλής ο δάσκαλος Ν. Αραιοβηματάς και ο Τ. Θεοδωρόπουλος.
9. Η σημερινή ονομασία του χωριού είναι Δεσπότης.
10. Στο αντίστοιχο έγγραφο δεν αναφέρεται η ακριβής δύναμη του αποσπάσματος. Ο γράφων την υπολογίζει σε 130 έως 150 άνδρες σύνολο.
11. Διαβόποτος συνεργάτης της Ιταλικής Διοίκησης.
12. Γ' αυτό και οι Ιταλοί όταν μπίκαν στο χωρίο τα ξημερώματα βρίκαν μόνο τα γυναικόπαιδα και τους πλικιωμένους.
13. Η τοποθεσία έχει το όνομα «Γούβα».
14. Η ευωχία των Ιταλών οφείλεται, σύμφωνα με τις ελληνικές πηγές, στην κατανάλωση κρασιού από τις κατ' οίκον έρευνες στο Σνίχοβ.
15. Ο Διοικητής του I/13 τάγματος της Pinerolo με έδρα τα Γρεβενά.
16. Τον 1ο και τον 3ο λόχο τυφεκιοφόρων του τάγματος.
17. Τα περί πνιγμού Ιταλών στρατιωτών στην προσπάθειά τους να περάσουν τον φουσκωμένο Βενέτικο δεν επιβεβαιώνονται από τις ιταλικές αναφορές.
18. Στο Ημερολόγιο της Pinerolo κυνικά αναγράφεται: sono stati passati per le armi 7 sudditi comunisti della zona Castoria - Grevena (Τουφεκίστηκαν 7 κομμουνιστές κρατούμενοι προερχόμενοι από τις περιοχές Καστοριάς-Γρεβενών).
19. Αναλυτικά η μάχη της Μερίτσας περιγράφεται στο επόμενο, τρίτο Μέρος, που ακολουθεί.